



Lieve kinderen,

Ik ben ridder Bas en ik heb vandaag jullie hulp hard nodig.

Gister ben ik van mijn paard gevallen en heb daarbij mijn enkel geblesseerd. Nu kan ik niet zo goed lopen. Dat is een groot probleem, want ik hoorde dat de gemene groene draak de prinses ontvoerd heeft en gevangen houdt!!

Kunnen jullie de draak verslaan en de prinses bevrijden?

Eet eerst een stevige riddermaaltijd, maak dan een sterk ridder zwaard en schild, trek je harnas aan en zet je helm op. Voer daarna alle ridder opdrachten uit om bij de gemene groene draak te komen. Versla dan de draak en bevrijd de prinses!!

Als je toont dat je een dappere sterke stoere ridder bent zul je tot ridder van de orde van de groene draak worden geslagen en een lekkere verrassing vinden!

Groeten en succes van ridder Bas



(Aan de kinderen: bestaan draken echt? Nee, draken bestaan niet echt. Ze komen alleen voor in sprookjes en verhalen. Vandaag doen we alsof draken wel bestaan, omdat het leuk is om samen op avontuur te gaan. Je hoeft dus niet echt bang te zijn voor draken!)