

Piraten



feest

Ahoi Landrot Opgelet!

Woeste piraat wordt alweer jaar!

Hoogste tijd voor een echt piratenfeest!!

Alle stoere zeebonken verzamelen op

Om uur lichten we het anker en vertrekt ons pijlsnelle piratenschip vanaf het geheime piratennest te:

Als we niet gekaapt worden tijdens onze rooftocht of scheurbuik krijgen, meren we om uur weer aan en mogen alle ratten het zinkende schip verlaten.

Dus ouwe landrot neem je zeebenen mee en maak je klaar om te enteren (en het dek te schrobben).

Argh!! Kapitein Zwartbaard!

